

## Ik haat lezen!

Waarschijnlijk zijn er wel wat mensen die raar opkeken toen uitgerekend in de bibliotheek affiches verschenen met de tekst "Ik haat lezen!". En wellicht dachten sommigen dat daar wel één of andere campagne achter zou zitten. Inderdaad!

"Ik haat lezen" en "Ik kan niet lezen" zijn uitspraken die steeds terugkomen in gesprekken met kinderen met dyslexie. En het klopt gewoon. Deze sterke uitspraak is dus perfect om de aandacht te trekken voor de campagne van de Luisterpuntbibliotheek voor kinderen met dyslexie in samenwerking met de Vlaamse Overheid en nog een aantal partners waaronder de bibliotheek van Opwijk. Ongeveer 5% van alle schoolgaande jeugd heeft **dyslexie**. Dit wil zeggen dat in een klas van twintig kinderen gemiddeld één kind met een leesstoornis zit. In veel gevallen is het probleem zo ernstig dat het hele leerproces afgeremd wordt. Het is een vicieuze cirkel: een kind dat niet goed kan lezen en schrijven, loopt een achterstand op en kan niet mee met de rest van de klas.

Dyslexie is niet te genezen. We moeten deze kinderen dus bijstaan met de hulpmiddelen die voorhanden zijn en die ze in hun latere leven en carrière vanzelf zullen gebruiken. Luisterboeken zijn daar een perfect voorbeeld van. Met andere woorden, we willen kinderen en jongeren aanzetten om te lezen, vooral met hun oren. Zodat lezen voor hen toch wat eenvoudiger wordt. En zodat we "ik haat lezen" kunnen ombuigen naar "mag ik nog een boek?".

De bib van Opwijk heeft een 70-tal luisterboeken of Daisy's-for-kids die opgesteld staan in het rekje met de naam "Eerste hulp bij Leedrempels". Via het etiket vind je ook makkelijk het gewone boek. Bij de campagne hoort ook een website met informatie over dyslexie op maat van kinderen. Deze site heeft ook een apart luik voor ouders en voor begeleiders: [www.ikhaatlezen.be](http://www.ikhaatlezen.be).

Dyslexie? Ga voor een luisterboek!  
Check [ikhaatlezen.be](http://ikhaatlezen.be)

## JAARMARKT

Op de jaarmarkt van 26 juni worden van 9u tot 13u opnieuw de gewilde boeken, cd's en tijdschriften van de afgelopen maanden verkocht. De democratische éénheidsprijs blijft behouden op € 0,50 per boek, cd of pakje tijdschriften. Om een aangename en actuele bibliotheekcollectie te behouden, moeten we immers regelmatig wat plaats maken. Versleten en ook mooie maar minder actuele of dubbele werken worden opgeborgen in kartonnen dozen. Tweemaal per jaar, met de jaarmarkt en de bibliotheekweek van oktober krijgt iedereen de kans om er interessante koopjes tussen te vinden en deze materialen een tweede leven te geven.

## KUNSTENAAR VAN DE MAAND

Aan de wand van de afdeling Klank en Beeld in de bibliotheek kan je jaar in jaar uit tentoonstellingen bekijken van kunstenaars uit Opwijk.

Opwijk vormt de rode draad maar het zijn zowel mannen als vrouwen, jong of reeds wat ouder, autodidacten en mensen met een opleiding van de kunstacademie, hobbyisten en professionele kunstenaars en dat met verschillende technieken. Variatie troef dus. Waar volgende mensen voor staan, kan je best zelf ontdekken in de bib. Tot eind mei kon je kennismaken met **Ines Meskens**.

De volgende kunstenaars van de maand zijn:

- voor juni: **Frans Palstermans**.
- voor juli-augustus: **Tom Van de Wouwer**.

Meer info en afbeeldingen op <http://opwijk.bibliotheek.be/>

## LEESFOOR

Onze voorleesvrijwilligers Yolande, Frieda en Diane zorgen de laatste woensdag van de maand voor het vertelmoment in het Groene Zaalje van 14u30 tot 15u.

We verwachten jongens en meisjes vanaf drie jaar nog samen met mama of papa, oma, opa, ... op 30 mei 2012 en op 20 juni 2012. Opgelet, dat is omwille van de kermis een weekje vroeger. In juli is er dan geen Leesfoor maar op 29 augustus 2012 zijn we terug van de partij. Jullie ook?

